

Orde van dienst

Op zondagmiddag 2 december 2018

in de Goede Herderkerk

Aanvang: 17:00 uur



Voorganger: Ds. Louis Krüger

Organist: Leo Plaisier

Met medewerking van de jeugdgeledingen van onze kerk

Welkom en mededelingen

Openingslied (staande): Psalm 139: 1 en 14

HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt,
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij,
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Stil gebed

Votum en groet

We zingen onze Geloofsbelijdenis: Opwekking 347

Ik geloof in God de Vader.
Schepper, die de schepping draagt.
In Zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd
aan het kruis de wereld redde
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.

Jezus, Hij is Heer.
Hij is Heer.
Naam aller Namen, naam aller Namen.

Ik geloof in God de Trooster
gaven van de Hei'ige Geest
die Gods Woord aan ons bevestigt

gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan
dan zal elke knie zich buigen
elke tong belijdt Zijn Naam.

Jezus, U bent Heer.
U bent Heer.
Naam aller namen, naam aller namen.

Collecte

Samenzang: Opwekking 462

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats.
Daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn is de grootste eer.
Daarom buig ik mij voor U. (2x)

Ja ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer..

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn
hier in een plaats van aanbidding
in Geest en waarheid samen één te zijn
in aanbidding voor U.

Aan uw voeten Heer..

Zoals een vader die zijn kind omarmt
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

Inleiding op het thema

In het filmpje van LEV vertellen de kinderen welke vraag zij aan Jezus willen stellen.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Lucas 1: 26 - 38 (NBV)

Aankondiging van de geboorte van Jezus

26.In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27.naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28.Gabriël ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.' 29.Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30.Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31.Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32.Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33.Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'

34.Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.' 35.De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36.Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37.want voor God is niets onmogelijk.' 38.Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen.

Samenzang: Opwekking 488

Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt
dat als ik aan uw voeten ben
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

(Refrein) 2x

dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Schriftlezing: Johannes 21: 15 - 25 (NBV)

15.Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.' 16.Nog eens vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,' 17.en voor de derde maal vroeg hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?' Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: 'Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Weid mijn schapen. 18.Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.' 19.Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: 'Volg mij.'

20.Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. 21.Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: 'En wat gebeurt er met hem, Heer?' 22.Maar Jezus antwoordde: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.' 23.Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: 'Hij zal niet sterven,' maar: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.'

24. Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. 25. Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.

Samenzang: Lied 885

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu..
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Verkondiging

Samenzang: Evangelische liedbundel 357

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuwige vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

In de harmonie der sferen
klinkt een loflied U gewijd.
Sterren, eng'len, allen eren
U, de Heer der heerlijkheid.
Velden, wouden, beken, bergen,
stromen, zeeën, alles juicht,
vogels, bloemen en fonteinen,
't werk dat van uw vreugd getuigt.

Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.

Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht
opdat wij uw naam verhogen
juichend voor uw aangezicht
want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht,
leder wil Gij zijn een Vader
die in Jezus tot u vlucht.

Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van onsterf'lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.

Dankgebed en voorbeden

Samenzang: Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen
laat mij nog zingen als de avond valt.

-Refrein-

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

-Refrein-

En op die dag, als mijn kracht
vermindert, mijn adem stekt en mijn einde komt
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

-Refrein 2x-

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Kort slotwoord

Uitnodiging om tijdens een eenvoudige maaltijd een goed gesprek te voeren met elkaar. De predikant zal hier ook bij aanwezig zijn. Er zal een kaart liggen waarop u/jij je naam kunt schrijven. Deze kaart zal als groet naar een gemeentelid gebracht worden. Als u/jij iemand weet die hiervoor in aanmerking komt, horen wij dit zo meteen graag.

Zegen