

## ***"Ik ben de goede herder"***

*Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen (Joh. 10:11)*

*Met deze woorden van onze Heer begroeten wij u!  
Wij zijn blij u iedere zondag te kunnen ontmoeten,  
om als gemeente van de Goede Herder, Gods Woord  
te horen, Hem te eren en Zijn zegen te ontvangen.*

Kopij inleveren voor de zondagsbrief kan tot donderdag 17.00 uur.

E-mail: [zondagsbriefghk@hetnet.nl](mailto:zondagsbriefghk@hetnet.nl)

Contactpersoon voor de kerkenraad:

Leo Plaisier, tel. 06-51481434, e-mail: [scriba@ghkridderkerk.nl](mailto:scriba@ghkridderkerk.nl)

Wijkpredikant: ds. M.C. v. Pelt, e-mail: [mcvanpelt@hotmail.com](mailto:mcvanpelt@hotmail.com), tel 0180-788606.

Nadere Informatie over onze gemeente kunt u vinden op: [www.ghkridderkerk.nl](http://www.ghkridderkerk.nl)

# ZONDAGSBRIEF

GOEDE HERDERKERK RIDDERKERK  
Zondag 19 juni 2022



**Melden van pastorale situaties:** Wij vragen u alle meldingen te laten verlopen via één centraal meldpunt. Dat kan via de mail: [pastoraat@ghkridderkerk.nl](mailto:pastoraat@ghkridderkerk.nl) of via de tel. 06-83488072. De contactpersoon van het meldpunt zorgt ervoor dat de melding bij de juiste persoon terecht komt. Op deze manier hopen we zo goed mogelijk aandacht te geven aan de pastorale zorg die gevraagd wordt voor en door onze gemeenteleden. In de maand juni wordt de telefoon beantwoord door Adri Mudde.

**Helpende Handen:** Mocht u praktische hulp nodig hebben (bijvoorbeeld af en toe bij boodschappen, klusjes, in huis of tuin of voor vervoer naar een huisarts of ziekenhuis) en heeft u geen hulp vanuit familie- of woonomgeving, neem dan contact op met de contactpersoon van Helpende Handen: Jeanette Bakker (420777) of Helma Segaar (433199).

### **Vervoer en kerkteléfonoansluiting**

Heeft u geen vervoer om naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met:

Rick Stronkhorst, 06 - 41798313.

Voor alles wat te maken heeft met uw kerkteléfonoansluiting kunt u bellen met:

Rinaldo van Herk, 0180 - 421874.

## **Diensten zondag 19 juni**

### **Ochtenddienst:**

Aanvang: 09.30 uur  
Voorganger: ds. Mark van Pelt  
Organist: Anja Velthove

### **Liturgie:**

Welkom

Zingen: NLB 653: 1, 6 en 7 *'U kennen, uit en tot U leven'*

Votum en groet

Zingen: Psalm 46: 1 en 2

Wetslezing

Zingen: Psalm 119: 63

Gebed om het inzicht met de Heilige Geest

Schriftlezing: Filippenzen 1: 1 t/m 26

Zingen: NLB 1005: 1, 2 en 5 *'Zoekend naar licht hier in het duister'*

Moment met de kinderen: *'Zo ben jij in mijn hand'*

Zingen kinderlied: *'Zoals klei in de hand van de pottenbakker'*

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst

Preek: **Filippi (1): Vreemde cursus tot vreugdevoller geloof**

Zingen: NLB 315: 1 en 2 *'Heb dank, o God van alle leven'*

Dankgebed en voorbede

Zingen: NLB 623: 1 en 7 *'O hart, spring op vol vreugde'*

Mededeling voor collecten na afloop

Zegen: NLB 415: 3 *'Amen, amen, amen!'*



### **Middagdienst:**

Aanvang: 17.00 uur

Voorganger: ds. W. Hendriks uit Ter Haar

### **Liturgie:**

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 122: 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: LvdK 423 *Ach, blijf met uw genade*

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Jesaja 35: 1-10 NBV 21

Schriftlezing: Handelingen 3: 1-10 NBV 21

Zingen: Psalm 126a *Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap*

Prediking

Geloofsbelijdenis

Zingen: NLB 686 *De Geest des Heren heeft*

Dankzegging

Voorbede

Stil gebed

Onze Vader

Zingen: NLB 245: 1 en 3 *'k Wil U, o God, mijn dank betalen*

Zegen

Zingen: NLB 415: 3 *Zegen ons, Algoede*

### **Collecten:**

De eerste collecte is bestemd voor het werk van de kerk.

De tweede collecte is bestemd voor de diaconie - Werelddiaconaat.

### **Collecte diaconie 19 juni (werelddiaconaat)**

Wereldwijd zijn tientallen miljoenen mensen op de vlucht.

Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal bieden kerken hulp aan deze mensen in nood. Op 20 juni is het 'Wereldvluchtelingendag'.

Vooruitlopend daarop willen we daarom samen stilstaan bij het lot van mensen wereldwijd op de vlucht.

Voor de diaconale collecte van 19 juni is als bestemming gekozen voor het ondersteunen van de Jemenitische gemeenschap buiten Jemen.

Jemen is één van de armste landen ter wereld.

Er woedt een burgeroorlog met grote humanitaire gevolgen. Gevlucht voor de oorlog en/of vanwege hun christelijk geloof leven Jemenieten vaak in slechte omstandigheden buiten Jemen.

De GZB maakt zich sterk voor verbetering van hun levenssituatie en de opbouw en toerusting van hun geloofsgemeenschap.

De GZB wil de Jemenitische gemeenschap buiten Jemen ondersteunen.

Helpt u ons mee bij deze missie?

Meer informatie kunt u vinden op:

[www.project1027.nl/ondersteuning-jemenitische-gemeenschap/](http://www.project1027.nl/ondersteuning-jemenitische-gemeenschap/)

'Project 10: 27' is de naam van het diaconale programma van de GZB.

Ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Bij de uitgang van de kerk staat er een diaken of kerkrentmeester met de collectezakken, er kan ook via Givt-app worden gegeven. Thuis kunt u geven via de Givt-app (zie QR-code hiernaast of op uw scherm).

**Kies in de app wel voor twee collecten!**

Ook kunt u uw gift overmaken op:

NL98 RABO 0355 488256 voor de Kerk en/of

NL53 RABO 0385 529384 voor de Diaconie.



### ***Bloemen***

De bloemen van de Goede Herderkerk gaan naar:  
de familie Kielen, A.M. de Jongstraat 211.

## ***Bedankt***

Na een verblijf van zeven maanden in het zorghotel ben ik weer thuis. Ik wil u allen hartelijk danken voor de belangstelling en de vele kaarten die ik heb ontvangen tijdens mijn verblijf daar.

Met vriendelijke groeten  
Mevrouw J. Madern - van Veen

## ***Zieken***

Mevrouw A.W.L. Maaswinkel – Booij is nog steeds onder behandeling in het ziekenhuis aan haar been.

Laten wij Nel en Leen Vermeer opdragen in onze gebeden nu Nel ernstig ziek is en thuis wordt verpleegd.

De heer J. Velthuizen verblijft nog steeds in de Reyerheem.

Mevrouw W. Ravenstijn – van den Heuvel verblijft in het zorghotel naast het Maasstad Ziekenhuis, Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam.

In datzelfde zorghotel is mevrouw S. Oudijn - Klein opgenomen.

De heer D.A. Smits is ernstig ziek en wordt thuis verpleegd.

Bij de familie Oudesluijs zijn er grote zorgen nu bij Joop de ziekte die een paar maanden geleden gestopt leek te zijn, de kop weer opgestoken heeft.

Laten wij die het moeilijk hebben omringen met onze gebeden.

TM

## ***Pastorale brief (106)***

### ***Een goed boek of een goede film***

Deze week was ik in Groningen vanwege de promotie van ds. G. van Meijeren. Hij is onze classispredikant in de regio Zuid-Holland Zuid. Omdat wij elkaar goed kennen vanuit onze studietijd en de jaren daarna was ik uitgenodigd getuige te zijn van de verdediging van zijn proefschrift in Groningen. Dat werd een dagje treinreizen.

Van Meijerens onderzoek richt zich op de cultuurtheologie van F.O.(Ted) van Gennep (1926-1990). Van Gennep kreeg in de jaren tachtig van de vorige eeuw bekendheid als hoogleraar Praktische theologie namens de Hervormde Kerk aan de universiteit Leiden.

In de aankondiging van de promotie van van Meijeren was te lezen:

‘Voor de theoloog F.O. (Ted) van Gennep behoorde het tot de opdracht van de praktische theologie zich buiten de muren van de kerk in de cultuur te begeven. Hij maakte daar zelf werk van in zijn beschouwingen over literatuur en in zijn essay ‘De terugkeer van de verloren Vader’.

Van Meijeren beschouwt van Genneps aandacht voor literatuur als onderscheidend kenmerk van zijn cultuurtheologie.

In de dissertatie *Slenteren in de stad van de mens. De cultuurtheologie van F.O. van Gennep* onderzoekt hij van Genneps positie. Hoe voert hij het gesprek met literatuur? In hoeverre raakt een 'ethische' lezing van literatuur aan de praktijk van het goede leven? van Meijeren schetst van Genneps culturele biografie en analyseert diens gesprekken met Dostojewski, Tolstoj en andere auteurs. Hij plaatst van Gennep binnen de theologische leestradiatie van literatuur en brengt zijn werk en praktisch-theologische methode in gesprek met drie hedendaagse stemmen: Hans Boutellier, Erik Borgman en Oek de Jong. Van Meijeren concludeert dat de praktisch-theologische aanpak van van Gennep verrijkend is voor theologie en literatuur en urgente inzichten bevat voor de praktijk van het goede leven'.



Van Gennep

Kort gezegd zou je kunnen zeggen dat het gaat over het belang van literatuur voor de theologie. Voor hen die liever kijken dan lezen, geldt literatuur ook voor films. Het uurtje verdediging in de prachtige Aula van de Universiteit Groningen bracht mij bij de vraag waar ikzelf iets van God op zie lichten in goede boeken en goede films. Iets dat mij kan helpen om iets van God te ontdekken voor de praktijk van het goede leven. Want openbaring geschiedt natuurlijk via de Bijbel, maar evenzeer in de werkelijkheid van dit bestaan. Wat in de geloofsbelijdenis wordt verstaan onder: Schriftuur en natuur. De natuur van literatuur, om zo te zeggen.

Dat brengt mij in deze pastorale brief tot de vraag wat uw laatst gelezen boek en laatst geziene film is waarin u iets zag oplichten van God? Iets dat verwees naar God, Jezus Christus of de Heilige Geest? Of leest u zo niet? Dat kan, maar een goed boek en een goede film onderscheiden zich door diepere lagen.

Dat ze ons aan het denken zetten. En in die diepere lagen wordt vaak verwezen naar belangrijke woorden zoals schoonheid, gebrokenheid, onmacht, verlangen en vertrouwen. Die kunnen samen gaan met schuld, vergeving, verzoening, of nieuwe toekomst of andere begrippen die verder gaan dan de waan van de dag.

De zes uur treinreizen tussen Ridderkerk en Groningen deze week gaven mij tijd mijn gedachten daarover te laten gaan. En dat wil ik graag met u delen in de brief.

Binnenkort zal ik het boek van van Meijeren gaan lezen. Kijken of dat mij helpt iets van God te ontdekken. De laudatio na de verdediging gaf daar al wel een indruk van.

Met vriendelijke groet,  
in Christus verbonden.

Ds. Mark van Pelt

### *Diverse berichten*

#### **Pop-up campings**

De diakenen wijzen u graag op dit initiatief: gezinnen die krap bij kas zitten een weekje zorgeloos laten genieten. Dat is kort gezegd het doel van de pop-up campings waarmee IZB Dabar deze zomer wil starten, bij wijze van pilot. Vier weken lang staat deze zomer op het terrein van twee boerderijen in Oud Alblas en Overberg een gastvrije minicamping.

Deze pop-up campings zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar die in moeilijke omstandigheden verkeren, het financieel zwaar hebben en een week zorgeloos genieten goed kunnen gebruiken. Verblijf is gratis, er staan ingerichte tenten of caravans klaar en voor eten en drinken wordt gezorgd. Inschrijfgeld bedraagt € 25,- per gezin. De pop-up camping wordt door ervaren Dabar vrijwilligers gerund, die met oprechte aandacht en betrokkenheid iets van Gods liefde willen laten zien. Lees meer via:

<https://www.izb.nl/blog/2022/03/10/Een-weekje-zorgeloos-genieten>

Zondag liggen er bij de uitgang flyers met een aanmeldformulier.

De Dabarteams voor dit initiatief zijn nog niet helemaal compleet.

Jongeren die graag de handen uit de mouwen steken en hart hebben voor mensen in moeilijke omstandigheden kunnen zich opgeven via:

<https://www.izb.nl/dabar/campings>

## **Wandelen 25 juni!**

Zaterdag 25 juni vertrekken we vanaf de kruising Mozartstraat/Willem Landréstraat. Voor ál die mensen die met de auto willen komen: er is genoeg parkeergelegenheid. Het liefst komen we natuurlijk op de fiets of te voet naar de start! Onder leiding van Corina zullen we vanaf 09.30 uur een wandeling door de Donckse Velden maken. Ook deze wandeling zal bescheiden van lengte zijn, een kilometer of 4/5 en het tempo is rustig aan.



We hopen natuurlijk op een overweldigende deelname. Wil je op de hoogte gehouden worden van de laatste aanwijzingen (bijvoorbeeld voor het geval er ineens noodweer verwacht wordt) dan is het handig om je aan te melden voor de wandel-appgroep “De buitenbeentjes”.

Doe dit door een berichtje te sturen naar: 06 - 51481434.

Leo Plaisier

### ***Agenda***

Zaterdag 25 juni:           Wandelen

### ***Diensten zondag 26 juni***

#### **Ochtenddienst:**

Aanvang:                   09.30 uur  
Voorganger:               ds. Mark van Pelt  
Organist:                   Vincent van Dam

#### **Middagdienst:**

Aanvang:                   17.00 uur  
Voorganger:               ds. C. Wesdorp uit Zoetermeer  
Organist:                   Anja Velthove

#### **Collecten:**

De eerste collecte is bestemd voor het werk van de kerk.

De tweede collecte is bestemd voor de diaconie – Jeugdwerk Kerk in Actie.