

"Ik ben de goede herder"

Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen (Joh. 10:11)

*Met deze woorden van onze Heer begroeten wij u!
Wij zijn blij u iedere zondag te kunnen ontmoeten,
om als gemeente van de Goede Herder, Gods Woord
te horen, Hem te eren en Zijn zegen te ontvangen.*

Kopij inleveren voor de zondagsbrief kan tot donderdag 17.00 uur.

E-mail: zondagsbriefghk@hetnet.nl

Contactpersoon voor de kerkenraad:

Leo Plaisier, tel. 06-51481434, e-mail: scriba@ghkridderkerk.nl

Wijkpredikant: ds. M.C. v. Pelt, e-mail: mcvanpelt@hotmail.com, tel 0180-788606.

Nadere Informatie over onze gemeente kunt u vinden op: www.ghkridderkerk.nl

ZONDAGSBRIEF

GOEDE HERDERKERK RIDDERKERK
Zondag 15 mei 2022



Melden van pastorale situaties: Wij vragen u alle meldingen te laten verlopen via één centraal meldpunt. Dat kan via de mail: pastoraat@ghkridderkerk.nl of via de tel. 06-83488072. De contactpersoon van het meldpunt zorgt ervoor dat de melding bij de juiste persoon terecht komt. Op deze manier hopen we zo goed mogelijk aandacht te geven aan de pastorale zorg die gevraagd wordt voor en door onze gemeenteleden. In de maand mei wordt de telefoon beantwoord door Hannie de Jong.

Helpende Handen: Mocht u praktische hulp nodig hebben (bijvoorbeeld af en toe bij boodschappen, klusjes, in huis of tuin of voor vervoer naar een huisarts of ziekenhuis) en heeft u geen hulp vanuit familie- of woonomgeving, neem dan contact op met de contactpersoon van Helpende Handen: Jeanette Bakker (420777) of Helma Segaar (433199).

Vervoer en kerktelefoonaansluiting

Heeft u geen vervoer om naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met:

Rick Stronkhorst, 06 - 41798313.

Voor alles wat te maken heeft met uw kerktelefoonaansluiting kunt u bellen met:

Rinaldo van Herk, 0180 - 421874.

Diensten zondag 15 mei

Ochtenddienst:

Aanvang:

Voorganger:

Heilig Avondmaal

09.30 uur

ds. Mark van Pelt

Liturgie:

Welkom

Zingen: Gezang 755: 1 en 2 *'Toch overwint eens de genade'*

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 62: 1 en 4

Uitleg van de betekenis van het Heilig Avondmaal

Gebed om het inzicht met de Heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 72 (NBV-21)

Zingen: Gezang 868: 1, 2 en 3 *'Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere'*

Moment met de kinderen: *'Sterker geloven'*

Zingen kinderlied: *'Zoals klei in de hand van de pottenbakker'*

Preek: **'Zolang de zon zal schijnen'**

Zingen: Psalm 72: 6 en 7

Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Gezang 907: 1 en 4 *'Jezus, mijn verblijden'*

Dank- en voorbeden

Collecten

Zingen: Gezang 687: 3 *'Wij teren op het woord'*

Zegen



Middagdienst: Heilig Avondmaal

Aanvang: 17.00 uur

Voorganger: ds. Mark van Pelt

Organist: Anja Velthove

Liturgie:

Welkom

Zingen: Gezang 903: 13 *'Zou ik niet van harte zingen'*

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 75: 1

Uitleg van de betekenis van het Heilig Avondmaal

Gebed om het inzicht met de Heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 72 (NBV-21)

Zingen: Gezang 865: 1 en 3 *'Komt nu met zang van zoete tonen'*

Preek: **'Zolang de zon zal schijnen' (2)**

Zingen: Psalm 72: 2 en 4

Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Gezang 908: 1 en 7 *'Ik heb U lief, o mijn beminde'*

Dank- en voorbeden

Collecten

Zingen: Gezang 687: 3 *'Wij teren op het woord'*

Zegen

Collecten:

De eerste collecte is bestemd voor het werk voor de kerk.

De tweede collecte is een extra collecte voor de eigen wijk.

De derde collecte is bestemd voor de Heilig Avondmaalbekers.

Bij de uitgang van de kerk staat er een diaken of kerkrentmeester met de collectezakken, er kan ook via Givt-app worden gegeven. Thuis kunt u geven via de Givt-app (zie QR-code hiernaast of op uw scherm).

Kies in de app wel voor twee collecten!

Ook kunt u uw gift overmaken op:

NL98 RABO 0355 488256 voor de Kerk en/of

NL53 RABO 0385 529384 voor de Diaconie.



Bloemen

De bloemen van de Goede Herderkerk gaan naar:

Mevrouw C.L. Prins - Kruithof, Vlietplein 43.

Zieken

De heer J.C.F. Emond verblijft nog steeds in de Reijerheem, Torenmolen 1, 2986 GB Ridderkerk.

De heer A. van Driel verblijft in de Riederborgh, Boksdorstraat 2, 2982 BC Ridderkerk, kamer 327.

Mevrouw J.C. Kielen - Feenstra was thuis om te herstellen, maar is vrijdag weer met spoed opgenomen in het ziekenhuis.

Mevrouw J. Verhoeff - van Seventer is opgenomen in de Riederborgh, Boksdorstraat 2, 2982 BC Ridderkerk.

De heer J. Velthuisen is tijdelijk opgenomen in de Reyerheem i.v.m. zijn pijnklachten.

Mevrouw J. Madern - van Veen verblijft nog steeds in Aafje zorghotel, locatie Maasstadziekenhuis, Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam.

Mevrouw P. Verboom - de Geus, mevrouw A.W.L. Maaswinkel - Booij en mevrouw Vermeer - van der Laan hebben veel zorg nodig.

Mevrouw A. Kats - van 't Hof is weer thuis.

Laten wij hen opdragen in onze gebeden.

TM

Wat gaan we doen?

Deze week was ik op pastoraal bezoek bij nauw betrokkenen uit de Goede Herderkerk en citeerde iemand een uitspraak uit mijn intredepreek. Die werd alweer even geleden gehouden, namelijk op 16 juni 2019. Dat is nu bijna drie jaar geleden. Het citaat luidde: 'Wat gaan we doen? We gaan helemaal niks doen! We gaan bidden'. Zelf herinner ik mij dit citaat nog heel goed. Ik sprak het zo'n beetje uit op driekwart van de preek. Ik reageerde op de onuitgesproken verwachting dat met de komst van een nieuwe predikant er een hoop actie zou komen. Ik refereerde aan de verwachting dat vooral door het organiseren van allerlei activiteiten een kerkelijke gemeenschap aan zijn doel beantwoordt. Die verwachting wilde ik relativeren. En tegelijk wilde ik benadrukken waar de bron van de kerk en het ambt zit, namelijk in bidden. Relativeren en tegelijk concentreren dus.



Mark de Jager, amper dertig jaar en net begonnen als Protestants predikant, eerder was hij Jonge Theoloog des Vaderlands, schreef deze week in een krant dat 'de kerntaken van een predikant het gebed en de verkondiging van het Evangelie zijn. De gemeente toe te rusten voor hun missie in de wereld, om zielen te voeden'. Ik beaam dat helemaal.

Na Coronatijd zijn we als kerk geneigd om weer van alles te doen. Met nadruk op doén. Het gemeentelijke leven komt langzaam weer op gang, zoals een motor langzaam weer opstart. En daar signaleer ik

verschillende gedachten. Aan de ene kant is er een hartstochtelijk verlangen om meer contact. Elkaar ontmoeten, elkaar spreken, menselijk contact. In de kerk verbinden we dat met het geloof in God. Tegelijk is er een gevoel van 'zoals het in Coronatijd was, vonden wij het ook prima'.

Zeg maar: kerkzijn vanaf onze zitbank op onze eigen tijd.

Tussen die twee gevoelens zit iets paradoxaals. De verbinding ertussen wordt gevormd door geduld.

We hebben het geduld nodig om ons als kerk weer op te richten. Ik zie het in de Goede Herderkerk gelukkig gebeuren. De participatie in de zondagse diensten stijgt. Ik zie steeds meer 'oude bekenden' en 'nieuwe gezichten'.

Maar we zijn er nog niet. De catechese kwam afgelopen maanden maar zeer matig op gang. Het kringwerk vraagt om nieuwe doordenking en opzet. Ook ik ben geneigd om daar plannen voor te maken; om gedachten om te zetten in actie. En dat moet soms ook. Maar deze periode vraagt tegelijk om geduld. Dat gunnen we elkaar. Wat kunnen we beter doen dan in de tussentijd het Evangelie te verkondigen en elkaar te helpen door te bidden?

Met vriendelijke groet,
In Christus verbonden,
Ds. Mark van Pelt

Diverse berichten

Viering Heilig Avondmaal

De afgelopen twee jaar hebben we op aangepaste wijze het Heilig Avondmaal moeten vieren als gevolg van de destijds geldende corona maatregelen.

In plaats van 'beweging' in de kerkzaal en meerdere zittingen aan een tafel voor in de kerk werd brood en wijn rondgedeeld.

Uit tal van reacties blijkt dat de huidige werkwijze als heel prettig wordt ervaren. Het tegelijkertijd nuttigen van brood en wijn wordt mooi gevonden, het is hygiënisch, er hoeft niet 'gelopen' te worden in de kerkzaal en er zijn nog steeds gemeenteleden die graag afstand willen houden.

We hebben daarom besloten om voorlopig door te gaan met deze werkwijze en zullen dus rijen vrij gaan houden waar de diakenen doorheen kunnen lopen om brood en wijn uit te delen. Mocht het in verband met drukte uiteindelijk niet mogelijk zijn om rijen vrij te houden, dan zal een passende oplossing worden bedacht.

Mocht u nog vragen hebben hieromtrent dan kunt u contact opnemen met een van de diakenen.

Bestemming avondmaalsbekers : Stichting Timon

Bij Timon zien we veel jongeren die worstelen bij het opgroeien; een negatief zelfbeeld, verkeerde vrienden, ongezonde keuzes. Meestal is er sprake van ernstige gedragsproblematiek of persoonlijkheidsproblemen en ook situaties met huiselijk geweld en gedwongen prostitutie komen voor. Elke dag opnieuw kloppen jongeren bij ons aan die – tijdelijk – niet meer thuis kunnen wonen. Op verschillende plekken in Nederland vinden kwetsbare meiden, jonge moeders met hun kindje en andere jongeren tijdelijk een warm en veilig thuis in een kleinschalige locatie of woongroep van Timon.

Van een huis naar een thuis.

Naast de professionele hulpverlening van Timon is vanuit onze christelijke identiteit juist ook het 'thuis'-gevoel van onschatbare waarde. Een gezellige gemeenschappelijke huiskamer waar je op de bank kan ploffen en een lange eettafel waar altijd een bordje voor je klaar staat.

Kinderen die nooit hun verjaardag vierden, worden verrast met slingers, taart en een cadeautje.

Tieners koken samen met vrijwilligers en spelen spelletjes. De vrijwilligers die tussen de jongeren wonen worden getraind en toegerust om hun taak op een goede manier uit te voeren. Al deze belangrijke dingen worden niet vanuit de overheid betaald, maar zijn alleen mogelijk dankzij de steun van particulieren en kerken. Dankzij uw collecte kunnen we samen van een huis een thuis maken en jonge moeders een warme en veilige plek bieden! Gunt u deze jongeren een plek om op een goede en liefdevolle manier hun weg in het leven te vinden, een leven met perspectief?

Meer informatie kunt u ook vinden op www.timon.nl

Een nieuw leven voor 1 van onze piano's

Enkele jaren geleden kregen wij van het Ikazia Ziekenhuis de piano uit hun kapel geschonken. Nadat deze piano een tijdje was gebruikt in de grote zaal, is deze met de komst van een betere piano naar de bovenzaal verhuisd.

Daar werd deze piano niet veel gebruikt en inmiddels hebben wij ook de beschikking over een digitaal exemplaar dat meer flexibel is. Toen wij enige tijd geleden de vraag vanuit onze zustergemeente Immanuelkapel de vraag kregen of wij een piano wisten voor hun nieuwe veldschuur, was de beslissing snel genomen. De piano die wij in dankbaarheid mochten ontvangen van Ikazia, gaat met dezelfde dankbaarheid weer door naar de Immanuelkapel waar wij hopen dat hij nog vele jaren dienst zal doen.

Met deze mededeling willen wij gelijk van de gelegenheid gebruik maken om te vragen of er iemand in de gemeente interesse heeft in het Elektronisch Eminent Kerkorgel dat bij ons nog in de bovenzaal staat. Ook dit orgel wordt weinig gebruikt en past niet goed meer bij de functie van de zaal. Als je interesse hebt, schiet dan één van de kerkrentmeesters aan.

Met vriendelijke groet,
Uw kerkrentmeesters

Save the date: 17 mei!

Op dinsdag 17 mei is er een avond voor alle ouders/verzorgers van kinderen en jeugd (0-21 jaar) van de GHK in samenwerking met de HGJB.

Deze avond zal in het teken staan van geloofsopvoeding.

Welke rol heb je hierin als ouder? Welke rol heeft de kerk?

Hoe geeft de GHK hier invulling aan?

Alle ouders / verzorgers hebben afgelopen week of ontvangen komende week een brief over deze avond. Andere geïnteresseerden zijn natuurlijk ook van harte welkom! Inloop 19.45 uur, start 20.00 uur.

Jeugdmentoraat

Komend kerkelijk seizoen start er een nieuw project speciaal voor de jongeren van onze kerk: jeugdmentoraat. We willen vanuit de kerk een plek faciliteren waar ruimte is voor geloofsgesprek, verbinding met andere jongeren van de kerk en een luisterend oor bieden.

Van hun 12^e tot 21^e levensjaar worden jongeren gedeeld in kleine groepjes en gekoppeld aan een mentor. Op de ouderavond van 17 mei is er gelegenheid om hier vragen over te stellen. Nadere informatie volgt.

We hopen en bidden om een gezegend project, bidt u met ons mee?

Hartelijke groet,

Simone Ravenstijn (coördinator project jeugdmentoraat)

Judith den Drijver (jeugdouderling)

Fietsen op 4 juni

Het loopt nog niet storm met de aanmeldingen. Tot nu toe één deelnemer. Dat dié zich opgegeven heeft is natuurlijk grote klasse. Als het echter bij die ene aanmelding blijft dan gaat het feest niet door. En dat is misschien jammer, maar ook weer niet. Als er geen brede behoefte is aan zo'n tocht dan is dat gewoon zo. We kijken het nog even aan. Dus, was je het even vergeten, maar wil je wél graag mee peddelen: meld je aan bij: piet-lagerwaard@hetnet.nl



Fietsen door de prachtige natuur met vele mogelijkheden voor een stop

Agenda

Dinsdag 17 mei:	Avond voor alle ouders/verzorgers
Donderdag 19 mei:	Uiterste inleverdatum Kerkelijk Contact
Donderdag 19 mei:	Reisje HVD
Zaterdag 4 juni:	Fietsen

Diensten zondag 22 mei

Ochtenddienst:

Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. G.J. van Beek uit Nieuw Lekkerland
Organist: Vincent van Dam

Middagdienst:

Aanvang: 17.00 uur
Voorganger: ds. A. van Duinen uit Oud Loosdrecht

Collecten:

De eerste collecte is bestemd voor het werk van de kerk.
De tweede collecte is bestemd voor de diaconie (Woord en Daad).