

Orde van dienst
voor de jeugddienst
op zondagmiddag 15 april 2018
in de Goede Herderkerk
aanvang: 17.00 uur



Voorganger: Rob Favier
Organist: Leo Plaisier

Welkom en mededelingen

Inleidend filmpje <https://www.youtube.com/watch?v=gLTKXw3c5dc>

We zingen samen het aanvangslied (staande): Lied 413

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan,
laat ons niet verloren gaan.

We dragen de dienst op aan God en begroeten elkaar

We zingen samen: Opwekking 733 - 10.000 redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein)

Slot:
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Gebed

We zingen samen: Opwekking 51 - Dit is mijn gebod
Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld;
en uw blijdschap wordt vervuld, en uw blijdschap wordt vervuld.

Rob zingt en spreekt;

daarin ook de Bijbellezingen uit de Bijbel in gewone taal:

Genesis 2

²¹Toen zorgde God, de Heer, ervoor dat de mens in een diepe slaap viel. En terwijl de mens sliep, haalde God één van zijn ribben weg. De plaats waar de rib gezeten had, maakte hij weer dicht. ²²Van die rib maakte God, de Heer, een vrouw.

Toen bracht God de vrouw naar de mens. ²³De mens riep: ‘Eindelijk een mens, net als ik! Ze is mijn eigen vlees en bloed, want ze is gemaakt uit een deel van mij. Ik noem haar ‘vrouw’.’

Efeziërs 4

³²Wees goed en hartelijk voor elkaar. En vergeef elkaar. Want God heeft ook jullie fouten vergeven, omdat Christus voor jullie gestorven is.

1 Petrus 4

⁷Het einde van de wereld is dichtbij. Wees dus verstandig en denk na over wat je doet. Dan kun je tot God bidden. ⁸Het allerbelangrijkste is nu dat jullie veel van elkaar houden. Want door liefde kun je elkaar veel fouten vergeven. ⁹Ontvang elkaar ook hartelijk in je huis, zonder te klagen.

¹⁰Jullie moeten elkaar helpen. God zal ervoor zorgen dat jullie dat kunnen. Want hij heeft aan ieder van jullie een bijzondere kracht gegeven, die je goed moet gebruiken. ¹¹Als je spreekt, spreek dan woorden van God. En als je mensen helpt, doe dat dan vanuit de kracht die God je geeft. Zo krijgt God op allerlei manieren eer. Want dankzij Jezus Christus kunnen jullie doen wat God wil. Alle eer en macht aan Jezus Christus, voor altijd en eeuwig! Amen.

We zingen samen: Liedboek 885: 1, 2 - Groot is Uw trouw o Heer

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

(Refrein)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Ons slotlied is: Ik geloof dat God mij nooit alleen zal laten staan
(wijs glory,glory, halleluja)

Ik geloof dat God mij nooit alleen zal laten staan.
Want Hij is mijn Vader, Hij zal met mij blijven gaan.
Zo zal Hij ons leiden in de strijd van het bestaan.
Dit is wat ik geloof!

Refrein:
Glorie, glorie, halleluja (3x)
Dit is wat ik geloof!

Ik geloof dat God ook altijd luistert naar mijn stem,
als ik bid voor vrienden of voor iemand die ik ken.
Hij gelooft oprecht in mij, en ik geloof in Hem.
Dit is wat ik geloof!

(Refrein)

Ik geloof dat God kan inspireren met zijn vuur.
Thuis, op school, op straat, ja elke dag en ieder uur.
Dat ik daarvoor leven mag, Zijn liefde is zo puur.
Dit is wat ik geloof!

(Refrein)

Zegen

We zingen samen: Gezang 456 vers 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!