

Liturgie voor de afscheidsdienst van
de oudste kinderen van de Kindernevendienst
op zondag 8 juli 2018 in de Goede Herderkerk
te Ridderkerk.

Thema: **Alles voor de parel.**



Voorganger: ds. G.J. van Beek
Organist: Leo Plaisier
Kinderen van de nevendienst

Welkomstwoord

Intochtslied: Psalm 118: 9 (staande)

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's HEREN naam.
Wij zegnen u uit 's HEREN woning,
wij zegenen u al tezaam.

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst: 1 Johannes 3: 1a

Zingen: Een parel in Gods hand

Weet je, dat de vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen!
Ze trekken altijd aan me paardenstraat, ik ben niks waard!
Nou heb ik weer de ranja omgooit, ik leer echt nooit!
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, ik heb altijd pech,
ik ga maar weg!

Weet je, dat de vader je kent.
Weet je, dat je van waarde bent.
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!
M'n blouse zit onder de spaghetti mix, ik kan ook niks!
Al noemt de hele klas me een chaggerijn, ik mag er zijn!
Al zegt m'n broertje steeds, wat stout ben jij, God houdt van mij. God houdt van mij!

Ik weet, dat de vader me kent
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Gebed om de Heilige Geest

De tien geboden

Zingen: OPW 63 Hou je aan de regels

Refrein:

Hou je aan de regels,
anders maak je brokken.
Hou je aan de regels,
en kijk goed uit je doppen.
Hou je aan de regels,
anders gaat het fout.
Hou je aan de regels,
dat geldt voor jong en oud.

De vader van m'n vriendje
heeft een hele stoere bak.
Met spoilers, brede bandjes,
automaat en kanteldak.
Hij reed laatst veel te hard
en heeft de bocht toen niet gezien.
Nu zit 'ie met een schade
van een "mielletje" of tien.

Refrein: Hou je aan de regels.....

Gisteren na schooltijd
ging ik even naar de stad.
En heb toen bij de speelgoedzaak
een barbiepop gejat.
Ik werd helaas betrap
en kreeg meteen proces verbaal.
En stond toen met een rooie kop,
vreselijk voor paal.

Refrein: Hou je aan de regels.....

Fikkie stoken vind ik echt
het mooiste wat er is.
Maar de laatste keer
toen ging het wel een beetje mis.
Het leek eerst zo onschuldig
met alleen die oude krant.
Maar nu is het schuurtje
tot de grond toe afgebrand.

Refrein: Hou je aan de regels.....

De bijbel is het boek
van onze God
die eeuwig leeft.
En daarin kun je lezen
dat ook Hij ons regels geeft.
Als wij daaraan gehoorzaam zijn
en doen wat Hij ons zegt.
Dan komen we uiteindelijk
toch nog goed terecht.

Refrein: Hou je aan de regels.....

Schriftlezing: Mattheüs 13: 44-46 en
Filippenzen 3: 3b-11

Zingen: Gezang 47: 1, 2 en 3

Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, -
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
'k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen', -
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.

Sketch met aanvullend de verkondiging

Zingen: Je mag er zijn

Refrein:

Je mag er zijn
wie ik? ...ja jij
je hoort er helemaal bij
wie ik? ...ja jij
had je zeker niet gedacht
wie ik? ...ja jij
je hoort er helemaal bij
wie ik? ...ja jij

Ook al ben je wat verlegen
ook al lijk je een beetje stug
ook al heb je vieze handen
of je navel op je rug

Refrein: Je mag er zijn...

Ook al flap je met je oren
of ben je enigst kind
of in een kippenhok geboren
of heb je altijd tegenwind

Refrein: Je mag er zijn...

Ook al kan je niks onthouden
is je geheugen net een zeef
ook al heb je rooie haren
en staan al je tanden scheef

Ook al heb je slechte ogen
en een hele dikke bril
ook al heb je een hond
die maar niet luisteren wil

Refrein: Je mag er zijn...

Afscheid van de kinderen

Uitreiking Bijbel/dagboek en zegen door ds. van Beek



Zingen: Zegen mij op de weg die ik moet gaan

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus komt tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Praatje leiding kindernevendienst

Voorbeden en dankgebed

Collecte

Slotlied: Jezus leeft in eeuwigheid (staande)

Refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein:

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Zegen van St. Patrick



Na afloop van de dienst is er in de bijzaal gelegenheid elkaar,
onder het genot van koffie - thee of limonade,
te ontmoeten.

Hartelijk uitgenodigd!